

# NYHETSREV FRÅN GUN och ULF FRANSSON CACINE I SÖDRA GUINEA-BISSAU 2011



Klass 5



Datorundervisning



Biblioteket



Cacine

## Nyhetsbrev 2 / 21 februari 2011

Hej alla afrikaintresserade igen !

Nu har vi sedan några dagar varit i Guinea-Bissau + 30 grader i skuggan gäller just nu. Det tar några dagar att vänja sig vid temperaturen, men afrikanerna tycker det är kallt om nätterna när det blir + 25. Vi har blivit kvar i huvudstaden några dagar extra eftersom Valberto, ledaren för skolan skall besöka några ministerier för att göra klart med tillstånd att få bedriva vuxenutbildning tillsammans med kommunen i Cacine. Det är en del dokument som måste klaras ut och som även gäller vårt arbete i landet.

Valberto är en riktig entreprenör med många strängar på sin lyra. Och det måste man också vara med det liv han lever. Vi ska även på måndag försöka reparera hans bil, en Mitsubishi transportbil 4x4 med öppet flak och 4-6 sittplatser. Batteri, startmotor och lite motortrassel skall ordnas under måndag kväll, för vi åker tidigt den 22 till Cacine, 15 mil och ungefär 8-10 timmar.

Under lördag och söndag har vi besökt många gamla vänner från tidigare liv i Bissau och dessutom varit ”skickebud” åt en del svenskar. Det känns i hjärtat att möta människor som vi träffat sedan 1984.

Under dagarna i Bissau har vi bott hos en vänfamilj till Valberto. Här har funnits vatten i kranen till och från och lyse från en husgenerator från kl 19 till 24. Mathållningen har värdfamiljen stått för i form av ris och sötpotatis med både kalops och kyckling. Det har smakat bra.

Detta nyhetsbrev skickar vi från ett internetcafé i Bissau under måndag em och när nästa brev kommer är mera osäkert. Om några av er försöker ringa oss på våra normala mobilnummer fungerar det inte. Trots relativt nya



telefoner finns det vissa länder i Afrika där det likväl inte är möjligt. Men vi jobbar även på den frågan.

Detta är allt för denna gång och nu bilägger vi några bilder från Bissau.

*Med bästa hälsningar från*

*Gun och Ulf på väg till Cacine*

Ulf och Valberto utanför Amancios hus i Bissau. Många släktingar bor här.

220 scouter samlade vid 23 januariskolan + Gun o Ulf.



Matlagning på scoutläger vid Ponta Gardete nära Bissau.



Marknadsgatan i stadsdelen Bandim



Den mesta försäljningen sker ute längs gatorna.



Flygplatsvägen är ständigt under ombyggnad  
Vägdammet ligger tätt över hela Bissau.



Parlamentsbyggnaden med vattentornet framför.

