

# NYHETSREV FRÅN GUN och ULF FRANSSON CACINE I SÖDRA GUINEA-BISSAU 2011



Klass 5



Datorundervisning



Biblioteket



Cacine

## Nyhetsbrev 4 / 14 april 2011

Hej igen alla afrikaintresserade!

Nu är vi inne i huvudstaden. Livet på landet känns som mera meningsfullt och enklare på många sätt. Men en del saker måste ju skötas i stora staden. Men det känns samtidigt lite extra att vara i huvudstaden Bissau efter åtta veckor i djungeln. Framförallt för att få fylla en del luckor i nyhetsflödet, med en viss nyhetsabstinens. När man är van att följa nyheter 18 timmar per dag, så är det lite svårt att vara utan detta. Men vi har fått sporadiska uppgifter om Libyen, EU och Portugal, ledarfrågan inom socialdemokratin och Japan m.m. Tyvärr har Sveriges Radio upphört med sina utlandssändningar på kortvåg, som tidigare ägde rum varje kväll, med hänvisning till internet men det gäller dåligt i Afrikas djungler.

Nu i mitten av april är det som varmast i detta land, strax före regnperioden som börjar en bit in i maj månad. Temperaturmätaren visar mellan 35 och 40 på eftermiddagen mellan kl. 16-17. Hyggligt varmt alltså.



*Biblioteksuppdraget* har resulterat i nya hyllor för böckerna från Sverige. Sheila som är den ordinarie biblioteksansvariga har fullt upp med att hålla ordning på allt. Mellan 30-50 elever kommer dagligen för att läsa böcker på biblioteket. Det känns positivt! Eleverna har ju varken skolböcker eller några böcker hemma, så detta är en fantastisk tillgång!

*Intensivkurserna i engelska* är nu slutförda för denna gång. Uttalet har vi kämpat med. Intresset har verkligen inte saknats. I nybörjargruppen är eleverna mellan 12-20 år gamla och går åk 4-6..

En brasilianare som heter Alex är datalärare på skolan. Från ett nedlagt Internetcafé i Bissau har vi lyckats få en uppsättning datorer, så Alex har mycket att ordna med detta. Det innebär tom. att skolan behöver bygga till en datasal!. Vi funderar på om den radiostation som vi nämnde om i förra brevet ska vara på samma tomt för teknikens skull (och kanske internet?). Redan nu är det klart med tomtmark! Intensivt arbete väntar för bygge av radiostation, datasal och ett mindre guesthouse.



Städutrustning till hälsocentralen/sjukhuset har köpts in och en speciell städdag har "gjort rent hus" i det ostädade sjukhuset. Fantastiskt resultat! Ett 30-tal ungdomar från skolan var städgrupp. Vi för samtal med ledningen om eventuellt kommande insatser från speciella grupper i Sverige. Men vi känner en viss oro för ledningens förmåga, så kanske är det en bättre möjlighet är att använda den "Association" som har bildats för utvecklings-ändamål i byn, som då har direktkontroll av medel för exempelvis radiostation, hälso-och sjukvård etc. "Associationen" har ett nationellt och internationellt ledarskap.



*Städdag på sjukhuset. Med nya baljor, ren göringsmedel och frivilliga krafter, blev det ett rent och städat sjukhus!*



Studiebesöket under slutet av mars månad bestod av fyra amerikanska biståndsarbetare och tre nationella, stationerade i Boké i Guinea-Conakry, grannlandet i söder. De var främst intresserade av skolans arbetssätt och hur det är möjligt att bedriva undervisning i alla årsklasser ute på landet. Dessutom var de intresserade av arbetet med folk från balantastammen (den största i Guinea-Bissau, men som också finns i Guinea-Conakry).



Japanerna bygger intensivt vidare på fiskeprojektet. Japansk perfektionism präglar arbetet och det gäller att få allt under tak före regnperioden. Ska bli intressant att följa detta framöver.

Vi har känt oss mycket välkomnade här i byn. Det känns att vårt arbete har uppskattats av byborna. Ännu är det många barn som inte alls går i någon skola. Skolorna räcker inte till och alla familjer har heller ingen tanke på att deras barn ska gå i skolan. Många barn får hjälpa till i hushållet och i jordbruket redan som mycket små.

De närmaste dagarna skall vi försöka ordna lite med våra kommande visum, göra diverse inköp inför hemresan samt kämpa lite med det internationella scoutarbetet som vi jobbat med under de senaste tio åren. Vi hoppas också kunna möta Zona do Nascimento Vela, som jobbar för FN:s flyktingarbete i Bissau, UNHCR. Han är angolanskt ursprung, men är sedan många år gift och bosatt i Malmbäck. Märkligt att världen är så liten!

*Här är det några barn som passar på att leka med att rulla däck.*

Lite nytt om huvudstaden Bissau. Här pågår byggnadsarbeten av diverse slag mycket intensivt innan regnperioden skall börja. Dessutom är det just nu mycket dammig efter nästan fem månaders torka, mycket värme, blåst ända från Sahara, många stora vägprojekt och all matlagning utanför husen på kolspisar.

Hälsoläget är gott.

Detta nyhetsbrev skickar vi omkring den 14 april från Bissau

*Med bästa hälsningar från*

*Gun och Ulf i Cacine*